

# Sunny Sailing



Zeilen in Griekenland en Turkije

## Nieuwsflits



*Koud hè, wat was het koud hè?* Het was alleen maar afzien! En de Elfstedentocht ging ook weer niet door! Het wordt tijd dat Koning Winter plaats maakt voor Koning Willem Alexander. En waar doen we het voor, al die winterse ellende? Geschikt antwoord: *Voor een plek onder de zon, een plek onder de zon waar je zeilen kan!* Dat klinkt vast als muziek in de oren.

Dit jaar naast Lefkas en Göcek ook een extra locatie: **Marmaris**. Welkom bij Sunny Sailing: *daar aan de kust de Griekse Kust. Daar aan de kust, de Turkse kust... de Sunny kust!*

### Marmaris!

Omdat jullie vaak willen zeilen in weken dat we geen boten meer hebben, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Ons oog is (niet zomaar) gevallen op Marmaris in Turkije. Zoals jullie van ons gewend zijn: een perfect onderhouden vloot met Nederlandse eigenaren en dus Nederlandse check in. Mooie, nieuwe, kleine maar ook grotere boten, een nieuw startpunt, andere mensen, andere plekken.



Griekenland en Turkije

# Sunny Sailing

## Zeilen in Griekenland en Turkije



### Prettig kennis te maken: de crew in Griekenland

Naast de golden oldies Ellen en Frank, en de inmiddels doorgezomerde maar ook doorgewinterde Mello en Nicole treffen jullie dit jaar ook Martijn Janssen, Casper Barendregt en Max Ranke. In het hoogseizoen schuiven daarbij aan: Sjoerd van Olfen (*wellicht bekend uit 2011*), Jennifer Sloot (*2010 en 2011*) en Naomi Schellekens (*2012*). **Aangenaam!**

### Paxos, the difference

Een nieuwe één-weekse route in Griekenland: Anti Paxos, Paxos en het vaste land doen we aan. Laat deze kans niet liggen: Emerald Bay ga je met eigen ogen zien! Afvaartdata: 1 juni, 6 juli, 10 augustus en 14 september. *I am sailing, I am sailing.*

### Hoezo last minute? Vroegboeken bedoel je!

Heb je nog plannen om te varen in mei of juni? Ben er dan snel bij want voor bepaalde weken zijn er nu al geen vluchten meer. *'Hullen is voor jou te laat, je komt niet meer'* kan aan de orde zijn!

En om deze nieuwsflits muzikaal af te sluiten, zing met ons het oude deuntje mee: *Het is weer voorbij die mooie winter, die winter die begon zowat in... Ja, ik dacht dat er geen einde aan zou komen, maar voordat je het weet is die winter al weer lang voorbij!*

Voor iedereen, wat jullie ook gaan doen: we wensen jullie een mooi voorjaar en een nog mooiere zomer.



Griekenland en Turkije

Nieuwsflits april 2013